

Samen vieren: kliederkerk dagelijks brood

Hieronder vind je verschillende ideeën voor verhalen, liedjes, gebeden of verwerkingsvormen voor jullie kliederviering. Kies er een aantal uit die passen bij jullie kliederkerk.

Start de viering met een lied. Bijvoorbeeld het [kliederkerklied](#) van Trinity.

Laat de deelnemers zien waar het verhaal in de bijbel staat en lees een deel van het verhaal in exodus 15 en 16 of vertel het verhaal. Je kunt het verhaal ook uitspelen met verschillende rollen (Mozes, Aäron, een kind of een vader die heel bang is dat hij niet genoeg heeft) Hoe voelen de verschillende personages zich? Op [deze website](#) vind je platen die je bij het verhaal kunt laten zien.

Creëer een tocht door de woestijn. Gebruik je ontdekplekken om het verhaal te vertellen. Je kunt vragen of de vrijwilligers bij de ontdekplekken samen met een deelnemer iets vertelt over de activiteit en wat de activiteit voor hem of haar betekent of wat hij of zij heeft ontdekt over het thema: vertrouwen in genoeg. Begin bijvoorbeeld bij de bittere grapefruits, vervolgens de klagmuur, de gevulde borden, het vriendschapsbrood of het mannapel. Door de volgorde van het verhaal aan te houden, neem je de deelnemers mee door het verhaal.

Kijk met de deelnemers naar het schilderij van het ideale land. Willen deelnemers vertellen over wat zij hebben geschilderd en waarom?

Bid met elkaar. Dat kan door hardop met elkaar te praten met God of stilletjes in jezelf. Je kunt bidden voor vertrouwen voor jezelf of de ander. Bid ook voor de gebeden en zorgen uit de zorgmuur.

A yellow banner at the top of the page features a pattern of hands in various shades of red and orange. A white dove is positioned in the center of the banner, to the left of the text.

kliederkerk

Besteed aandacht aan mensen die misschien niet genoeg hebben voor de dag. Niet genoeg eten, of niet genoeg moed of kracht. Laat de deelnemers voor zichzelf opschrijven of tekenen wat zij willen doen om iemand die niet genoeg heeft te ondersteunen. Daag de deelnemers uit om dit briefje thuis ergens neer te leggen of op te hangen en elkaar thuis te herinneren om ermee aan de slag te gaan.

Laat iedere deelnemer een stukje van het vriendschapsbrood mee naar huis nemen. Daag de deelnemers uit om het brood thuis verder uit te delen. Je kunt vertrouwen op genoeg!

Liedsuggesties:

[Mannalied](#)- Elly en Rikkert

[Alles is gezegend](#)- Typhoon met Freez

[Brieven aan de hemel](#)- Trinity

[Eerlijk delen](#)- Elly en Rikkert

[Ik wens jou](#)- Trinity - dit is een mooi lied om als zegen te zingen met behulp van een parachutedoek